

## • מזכרונותיי על אריה ניצן

ליואן בלום הראשון היה יהודי צרפתי שעלה לגודלה בארצנו, ובתקופות מסוימות אף כיהן כראש ממשלת צרפת. על שמו נקרא קיבוץ כפר בלום, ומול חדר האוכל בקיבוץ ניצב פסל של ליואן בלום הנ"ל.

ליואן בלום השני, צעיר יותר, גבר יפה תואר, נולד בבריטניה, ורק בשלב מאוחר יותר שינה את שמו מליאון לאריה ומלבולם לניצן.

אריה ניצן אהב מאד מוזיקה, ואת אהבתו זו היה חולק עם חברי הקיבוץ. פעם בשבועו הוא היה מוציא את הפטיפון היישן אל הדשא שבין בת' הקיבוץ המאוחד (אז שכון הוותיקים), והשמיע לנו מתקליטיו עם הסבר קצר. וכך זכינו למנת תרבות שבועית.

אריה היה צלם חובב, וצלם טוב! התמונה היחידה שיש לי שאני מלמדת באיזושהי כתה, צולמה על ידי אריה בכתבת "עופר". מזכרת הנדרת.

זכרון נוסף: אריה היה מנהל בבית האריזה לטופחים ת"ג (תפוחי גליל). אני הייתה חברת מזכירות בשנת 1970. באחת הישיבות התבקשנו לאשר לרכוש לאריה מחשבון (כחז שיעודו לעשות כפל וחילוק, ואףילו לחשב אחוזים, מין צעצוע כזה שהיום יש לכל ילד, אפילו אם הוא עדין לא יודע לספור מאתה עד עשר). היה ברור שמחשבון כזה ייעל מאד את עבודתו של אריה בת"ג, ולכן אישרנו את הרכישה המיוחדת הזאת, אני רק לא בטוחה באיזה סעיף הוצאות נרשמה ההשערה הזאת...

אדם בן חנוך ז"ל, אמר לי פעם שהמודרנה הצליחה להוסיף שנים לחיים, אך לא יודעת להוסיף חיים לשנים. הדבר נכון גם לגבי אריה. הוא האריך ימים ושנים, וכמעט השליםמאה שנים, אך היה עצוב לראותו בשנותיו האחרונות. הייתה פוגשת אותו בכל יום שישי בקבלת שבת בבית יהונתן. בהתחלה היה מושיט לי את ידו ואני הייתה לוחצת אותה. אחר כך, ולאחר זמן רב, לא הייתה עוד לחיצת יד.

בימים שישי האחרונים היה לא ישב במקומו הרגיל. שאלתי איפה הוא ונעניתה שהוא במיטה. בשבת הוא השיב את נשנתו לבורא. יהא זכרו ברוך.

למשפחה היפה של אריה, אני מאהלת לכם שתזכו למתייקות שבזיכרון. ואני אקח את הזיכרון של הזוגיות הנפלאה של ג'וליה ושל אריה.