

נפרדים מהילדה

הילדה והרי ברק התקבלו כ"הורי חבר" בכפר הנשיא עוד לפני שעלו ארצה. כך היה נהוג בימים ההם. נתן הגיש בקשה, ובואם לגור כאן במעמד "הורים" אושר באספה באוקטובר 1983. הם נחתו בארץ באפריל 1984, ובאו הנה.

הילדה גורביץ נולדה ב-1922 בלונדון, היו לה ארבע אחיות, מהן שלוש הגיעו לגיל 100 ומעלה. אמה נפטרה בגיל צעיר, והילדה הפכה לאם הבית של המשפחה, וטפלה באחותה הצעירה.

במלחמת העולם השנייה שרתה בחיל האוויר הבריטי, ונשאה להרי ברק ביוני 1947.

היא עבדה בחנות כלבו גדולה באנגליה, גילתה אחריות ומסירות, וזכתה להערכה רבה ממעסיקה. כמו כן הייתה אקטיבית בקהילה היהודית ובבית הכנסת.

נתן ואחיו נולדו בלונדון, והמשפחה עברה לניו זילנד ב-1960, בעקבות המלצה של אחותה הגדולה של הילדה שגרה שם, על החיים הטובים והנוחים. לאחר כ-12 שנים חזרו לאנגליה.

נתן עלה ארצה ב-1974 ובא לאולפן בכפר הנשיא, וכידוע בחר להשאר ולבנות משפחה כאן.

עם השנים הילדה והרי לא רצו לחיות באנגליה, אך רצו להשאר בחברה יהודית, ובחרו באופציה לגור כאן כהורים.

בהגיעה לכפר הנשיא הייתה הילדה בת 62, מה שהיום נחשב צעיר, ואז די זקן. בתחילה עבדה במתפרת הווילאג' בתפירה, ואז במפעל הבונים עם רוי אב.

הילדה הייתה אישה חזקה, בעלת ראש צלול ומדהים עד גיל מופלג, וגוף חסון.

היא קראה ספרים רבים, הייתה מעודכנת במתרחש, ואהבה מאוד לשחק סקרבל. כמעט עד הסוף חיפשה פרטנרים שישחקו איתה.

הרי, שהיה הכול בשבילה, נפטר ב-2002, והיא מצאה נחמה בבני המשפחה. משפחתם של תמיר ומעין, ושל אורי, איפשרו לה ליהנות מנכדים כאן בקיבוץ.

לאחר שהרי נפטר, באה הילדה למפגש באופן קבוע, ונהנתה מהפעילות, מתחושה של משמעות והבאת תועלת, ומתפירת בובות.

עד גיל שיבה הייתה עצמאית, עם עזרה מהמשפחה.



היא זכתה לקבל את הברכה המסורתית מהמלכה אליזבט, כראוי לנתינה בריטית שהגיעה לגיל מאה.

עם השנים, גם בגלל קשיי שמיעה, התכנסה יותר ויותר בביתה.

רונית כלתה טיפלה בה במסירות, מכל הלב ובסבלנות רבה. בחודשים האחרונים רונית ונתן ארחו אותה בביתם, וליוו אותה סביב היממה בצורה מעוררת הערכה.

לפני פחות משבועיים חגגה הילדה את יום הולדתה ה-102, בבית של רונית ונתן.

הילדה היא האדם/אישה שהגיעה לגיל המופלג ביותר בכפר הנשיא.

הילדה היא גם האחרונה שעוזבת אותנו בסטטוס "הורה של חבר".

סופו של עידן.

לנתן ורונית, תמיר ומעיין, שקד, אורי ויעל וכל בני המשפחה

נתנחם בכך שזכתה לחיים ארוכים וטובים, מחובקת ומטופלת.

יהי זכרה ברוך



רחל גינת

