

להילדה ברק ז"ל

חלומות שבורים – כתב אהוד מנור

אי שם עמוק בתוך תוכנו
טמונים קולות וזיכרונות
מראות רבים שכבר שכחנו
סיפורי פלאים ומגניבות.

כל זיכרונות ימים ימימה
החלומות הראשונים
וכל מילה של אבא אמא
שנאמרה לפני שנים

הילדה יקרה, או כמו שבשפתינו רגילים לקרוא לך בובה - 102 שנים של תקופה.

לפני שנתיים חגגנו לך את חגיגת המאה המרגשת, וב-3.2 האחרון היה יום הולדתך הלא מובן מאליו.

לא משנה באיזה גיל ובאיזו דרך, פרדה היא תמיד כואבת ועצובה מאמא סבתא או חברה שעברה תקופת חיים כה ארוכה, ומשאירה עמוק בתוכינו הרבה קולות וזיכרונות.

תמיד אמרתי שאני יודעת לארגן מסיבות, ימי הולדת, ימי שמחה, ובזמנים כאלו ממש לא יודעת מה עושים, מה אומרים, כי תמיד זה לא יהיה מתאים.

גילך המכובד מראה על הכוח והנחישות שהיו בך, עד לכניעתך.

למרות שנים ותקופות לא קלות בחייך, שכנראה הם שחיזקו אותך, כשאיבדת את אימך בגיל צעיר, נשארת עם ארבעת אחיותייך להתמודד עם הרפתקאות החיים, עברת תקופות של מלחמות עולם והבליץ הידוע, שרתת בחיל האוויר האנגלי, התחתנת, ילדת, יצרת עולם ועברת חיים שלמים במסעות באנייה

ובנדודים אחרי פרנסה וקרבה למשפחה, בין מדינות אנגליה ניו-זילנד וישראל. בארץ עגנת את ביתך. ליד ילדייך. אי אפשר שלא להזכיר וכל מכיריך יספרו עלייך, בדרכך השקטה, תולעת ספרים גדולה, אוהבת סיפורים, רומנים, בקיאה בספורט, בשמות השחקנים בעיקר בטניס ובסנוקר, גם ברוגבי, מתעניינת בעולם הגדול, מתקדמת בדעותייך, ישרה ונוגדת גזענות, איך שתמיד אמרת מה חשוב הצבע?

נכון שחיבוקים ונשיקות לא היו הקטע שלך, אבל איכשהו בקורונה כולנו גילינו שזה בסדר, לא חייבים להתנשק...

לפני 21 שנה איבדת את בעלך שחסר לך מאד, התמודדת עם שנים ארוכות של בדידות בהיותך אלמנה, בהפנמה, בשקט על הכורסה המפורסמת שלך עם המנורה והספר ביד, בשיחות טלפון עם האחיות הרחוקות בחו"ל, ותמיד שמחת שחברות ותיקות ביקרו אותך. ועד לאחרונה הברקת בצלילותך ובמשחקי הסקראבל. בשנים האחרונות אפילו זכית לכמה ביקורי משפחה מאנגליה, וביום האהבה המפורסם וואלנטיין דיי נפרדת מאיתנו והתחברת שוב לבעלך. המלחמה האחרונה שידעת יחד איתנו, המילים שתמיד שמעת בעברית בחדשות ולא הבנת סיקרנו אותך ותמיד שאלת מה עם המלחמה? מה קורה? עדיין נמשכת?

לצערינו החלק הרע הזה עוד לא עבר מהעולם – מלחמות וסיפור העם היהודי שליווה את הוריך ואותך לאורך חיך, ומה שברגע אחד מגמד את כל הצרות האחרות לקטנות.

רוצים לאחל לך כולנו, כעת כשאת סוגרת מעגל ומתחברת שוב להרי בעלך, שתנוחי על משכך ברוגע ובשלום, שתזכי למנוחה מהמלחמות ומאבקי החיים. שתזכי רק לטוב ושלווה, ולכל מה שחשוב באמת,

קולות וזיכרונות של רגעים יפים, אמן

