

רות גולן ז"ל

המטפלת המיתולוגית של כתת עופר, הייתה בחופשת לידה (עם רמי) כשהגעתי לקיבוץ והייתי המורה של הכיתה. בשנה השניה לעובדתי שם, חזרה רות למשמרתה, לטיפול בכיתה הנהדרת הזאת, ואני זכיתי לעבוד במחיצתה. בשבוע שעבר, כשליוינו את רות בדרךה האחרונה, בזמן הלוויה ואחריה אפשר היה לראות ולחוש את האהבה הגדולה של חניכיה - היום בני למעלה משבעים - שהם חשו אליה.

רק לפני ארבע שנים התכנסה הכיתה לחגוג לרות יום הולדתה 90, יום לפני החגיגה בקרב המשפחה. חגיגת כתת עופר הייתה שמחה מאד, ורות הייתה מאושרת. Über 48 שעות, אחרי שהיא מאושרת עד מאד בחגיגה בקרב בני משפחתה, נפל עליה קרעם ביום בהיר האסון הנורא, כשבנה הבכור, אורי, נפטר באופן פתאומי. ומאז רות גולן כבר הייתה רות גולן אחרת.

מבחינתי, רות גולן אחרת פירשו היה, בין השאר, שהיא הפסיקה להגיע לחוג לספרות, אחרי שהיא בו משתתפת קבועה שנים רבות. בכל שנה, כאשר הכרזנו על "חופש גדול" קצר, הייתה רות מארגנת את כל המשתתפי החוג לרכישה משותפת של מתנה עברוי, בדרך כלל תוו קנייה לסתימצקי, שקיבלו באהבה, בתוספת האמירה הפולנית: "באמת לא הייתם צריכים".

רבת פעלים הייתה רות גולן בשנים בהן הייתה פעילה. נורית הזיכירה את הרשימה המרשימה בהසפד שלה. מכל אחד מהתקפיזים, בה כיהנה רות, הפקתי איזושהי תועלת אישית, גם אם זה היה מלאה כאבים על הכסא במרפאת השיניים. בתפקיד אחד (חוץ מאשר העבודה המשותפת עם כיתת עופר) גם שיתפנו פعلاה. זה היה כאשר הייתה מזכירת קיבוץ, ורות נבחרה לתפקיד רצתת בריאות. בין שאר מעשייה, הדבר הגדול שרות יזמה וקידמה, היה הקמת בית סיעודי בכפר הנשיא, שלא הוא בית יהונתן. הדבר היה לפני למעלה שלושים שנה, ורות, בהתמודדה הרבה דחפה את המועצה האזורית לחתן לנו את הסיעוד המתבקש להקמת בית סיעודי אצלנו. קשה לי לדמיין את כפר הנשיא אליו בית יהונתן כאן בקיבוץ.

דמותה של רות, בשיער הלבן הבוהק, בשביבי הקיבוץ, חסירה לי, ותחסר לי עוד. אפשר להתnxם בהסתכלות על המשפחה הרחבה והמלוכדת שהיא הביאה לעולם וטיפחה, משפחה אשר עטפה אותה, בעיקר ביוםיהם שבהם המעטפת הזאת הייתה כל כך הדוקה כל כך נוחוצה.

זכות גדולה נפלה בחיקר רות. נוחי בשלום על משכבר.

תמר ולפין

