

סבتوש יקרה שלי,

מגיל קטן אני זכרת את עצמי דוחفت CISIA למטבח ואמא אומרת לי: " אין כאן מקום לכיסא ". ואני הייתה באה אליך סבתא. גם אצלך לא היה מקום, אבל היה מותר. ולא רק שהיא מותר, אפילו היה לי סיר פלא משלו.

הינו מכינות יחד עוגות. אני בסיר שלי ואת בשלך.

בזמן שהעוגות היו נאפות, הייתה מרוקנת את מגירת הממחטות ומקפלת אותן אחת אחת בסדר מופטי בדיק כפי שלימדת אותה, ולאחר כך הינו יוצאות יחד אל חממת הצמחים, שאבא שלי בנה עבורך, והינו עוברות עצי'ץ ותולשות את העלים היבשים ואת הייתה אומרת: " מה שמת כבר לא יהיה. "

את העוגה הייתה נשאת בגאון כל הדרך הביתה, וריח האפייה היה משכר את השכונה כולה.

כשהייתי רבה עם אמאوابה הייתה בורחת אליך. אצלך תמיד מצאת אוזן קשבת וחיבור. השלום היה לך חשוב לך, ותמיד הרגעת: " עזבי זה עברו " הכל יהיה בסדר".

כשאני חשבת על זה, אנחנו כל כך דומות - האהבה לצמחים, הסדר והנקיון, הבישול והאפייה, בילוי במסעדות, טוילים, הפלגות, טבע, בריכה, ים, בעלי חיים, חוש הומור, להתעכב היכן שחשוב ולוותר היכן שפחות ועוד ועוד.

השנים עברו, ובארח פלא כשהבן שלי רביתי, גם הוא מצא שהכי טוב לבrhoות אליך.

האמת שאני כל כך מבינה למה הוא בחר בר.

שהלא גם אני שיתפתי אותך בסודות ה/cmsים, והתייעצתי איתך כמעט בהכל.

בשנים האחרונות גרנו בשכנות והינו נפגשות כמעט כל יום, משוחחות על סדרות משותפות, רכילות בקיבוץ, אהבה, משפחה והקפדו לתרגל את היצרפתית שלי שלא תעלם.

הייתה לך מנטרה, ונרגת לומר: " לא לכל אחד יש את המזל שלי..." ...

זה מעניין, כי אני דואקה חשה שאנחנו אלו עם המזל הגדול, שזכינו בסבתא כמור.

חיה חיים מלאים, בבריאות ובצלילות, עטופה בחברים ומשפחה אוהבת.

וכעת הגיע הרגע להיפרד ולומר לך תודה על החברות, התמיכה ועל העזרה
בכל תחום שאתה רק יכול להחשב עליו.

רק דבר אחרון סבתווש, לפני שבועיים שאלת אותי: "נתि, אם אני אקנה כבד
אווז, תוכל להכין לי אותו כמו שעשית לנו בمساعدة? כי עדין יש לי את הטעם
בפה".

از שתදע, שקנית לי, והוא אצל בפריזר.

אהבת אותך המונ.

רינת

