

בית כפר הנשיא מביע צערו עם פטירתו של

טרי פלוצקי
ז"ל

חבר כפר הנשיא בצעירותו
חי ונפטר בארה"ב

ניחומים לחבריו הרבים ולבני משפחתו
שלא תדעו עוד צער



טרי חתיך-על בימי
צעירותו בקיבוץ



טרי

טרי היה קרוב אליי, כאילו היה אחי.

בשנים האחרונות אפילו הצגנו את עצמנו כאחיות.

בין השנים 1948 – 1958 גדלנו שנינו בבית היתומים היהודי "נורווד" בלונדון.

אמנם אז לא היה קשר עמוק בינינו כיוון שבנים ובנות חיו בנפרד. כן נפגשנו במסיבות ריקודים ובארועי ספורט. זכור לי היטב שטרי תמיד היה בצרות!

כשעזב את בית היתומים, הוא הצטרף לתנועת הנוער "הבונים" בפלג הצפון מערבי של לונדון ובהמשך עלה ארצה, בגיל מאוד צעיר, והשתקע בכפר הנשיא. טרי פיתח קבוצת שחיינים מוצלחת ביותר אימן אותם באופן סדיר ובנאמנות. בו בזמן עבד בבריכות הדגים וגם בחולה.

כאשר עזב את הקיבוץ הוא התחתן עם ג'ודי והם עברו לגור בשדה וורבורג קרוב לעבודה שלו, במכללת בית ברל.

הוא יזם עסקה חדשה של טישרטס עם שלוחות בערים רבות בארץ ואז השקיע בחברת Diatec Recycling Technologies.

לטרי וג'ודי נולדו שתי בנות, מיה ונאוה. לאחר לידתה של מיה המשפחה עברה לארצות הברית כדי למצוא מענה לבעיות הבריאותיות של התינוקת. ראשית דרכו של טרי בארה"ב הייתה בחברה של מבני סאונה. ואז התעניין במכירת נפט ומטבעות זהב בהצלחה מסחררת. רוב עבודתו התנהלה בשיחות טלפון. והמבטא הבריטי שלו כנראה תרם רבות להצלחתו.

כשטרי יצא לפנסיה, הוא עבר, יחד עם משפחתו לנבאדה סיטי ושם גילה שהוא ממש נהנה מביקורים במכוני ספורט והתחיל לעסוק בהרמת משקלות. הוא השתתף בתחרויות רבות ואסף מספר מרשים של פרסים לשכת הגיל שלו.

במשך השנים ביקרתי את טרי ומשפחתו פעמים רבות. תמיד קיבלו אותי בזרועות פתוחות כאחות האבודה השבה הביתה.

בא לבקר בקיבוץ מספר פעמים בקר כאן עם המון בני משק חג השבעים

לפני כשבועיים בתאיך 13 במאי בשיא הכושר ובריאות פשוט נרדם בכיסאו ולא התעורר.

זכרו ברוך עימנו, עם כל אלה שהכירוהו.



קרול לופוב



בתמונה
טרי בן 81
כשבועיים
לפני עזיבתו
את העולם