

שוש סולומון – תמונות



- **תמונה ראשונה:**

שוש (ובר) סולומון בתנוחת "הבונים", עומדת ליד ברט (אריה) וילפין, זה עם הזיקן... אריה – ראש מחנה, שוש סגנית ראש מחנה. כאן בתמונה הם עומדים בטקס סיום המלחנה, והם מחזקים את דגל הדיו של מחנה הבונים.

בסוף המלחנה נשארו שוש ואליה לפרק (לבדם!) את כל המלחנה. שוש הייתה אז בת 17. וכשאני מסתכלת היטב בתמונה אני רואה את יהלי, קרוב לשבעים שנה מאוחר יותר...

- **תמונה שנייה:** שוש בכפר הנשי – מטפלת בגן שקד. אין לי תמונה ממשית, אבל בזיכרון תמונה נמצאת.
- **האחות שוש:** במרפאה שלנו, במהלך יום היכיפורים, במרפאה של ראש פינה, וגם האחות האישית שלי – תמיד אפשר היה להתייעץ אתה, ובדרך כלל היו לה גם כל מיני תרופות נחוצות בבית.
- **האחות שוש:** לפני 18 שנים נפגעתה בתאונת דרכים, והרבה זמן הייתה מרותקת בבית. יום אחד באה אליו שוש ואמרה לי: בואי נצא לטייל. הייתה זאת היציאה הראשונה שלי מהבית, ושוש ליוותה אותי ודרבנה אותי ללבת עוד, בצעדים הראשונים להחלמה.
- **ראש השנה האזרחי:** בימים שבהם כבר לא חגגו בחדר האוכל את כניסה של השנה החדשה לעולמנו, בימים שבהם בחצות כבר העדפנו להיות בימיთנו ולישון, התחללה שוש ביוזמה משלها: בכל 31 בדצמבר היא הזמין את כולנו (החברה מגרעין ה') לאורחות ערב מושקעת ויפהפייה בيتها. אמנם רימונד היה שף, והcinן לא מעט מהמטעים, אבל שוש הייתה זאת שארגנה, ערכה, וגם הכינה חלקים מהארוחה. אינני זוכרת בבירור כמה פעמים חגגו עם הסולומונים את ראש השנה האזרחים, אבל זאת בהחלט הייתה מסורת של שנים.
- **צבע לבן:** שוש יצאה לגימלאות,omid התחללה בפעילויות ציבורית בשכונת דבר ראשון היא לקחה צבע לבן וצבעה את כל המעקות של כל המרפסות וכל הגינות בשכונת החרמן. פה ושם אפשר עדין לראות את שרידי שכבות הצבע הhai.

• **ימים של חוליה:** בהתחלה היה זה רימונד שבריאותו השتبשה. לאחר שנים הוא היה חוליה וושש טיפולה בו. אחר כך גם שוש חלה. בכל שלב של המחלות, שוש תכננה כבר את התנהלותם שלהם בתנאים החדשניים שנוצרו. וכך השתנתה הדירה, והשתנו אורחות החיים מפעם לפעם על פי "שוני" המצב, ותמיד מתוך ראייה קדימה. לשוש היו כישורי ניהול שבעזרתם היא ניהלה את חייה ואת חייהם משפחתה.

• **שוש – סלע איתן.** רימונד נפטר. בבית העלמין אני רואה את התמונה שהרשימה אותו כל כך. שוש – אלמנה חדשה, עצמה חוליה – ישבת על הקלנועית, ונכדיה מקיפים אותה ובוכים, והיא מחזקת אותם ותומכת בהם. איזו אישת חזקה!

• **לשבת ליד מיטתה של שוש:**

בתחילת הירי לנו ההזדמנויות לא מעטות לנסוע ביחד. הייתה לוקחת את שוש לבית קפה או לטיפולים רפואיים. אחר כך, היי אלה בעיקר בყורים בביתה, ורוב הזמן ליד מיטתה. הייתה מתקשרת ושאלת אם אפשר לבוא, ותמיד התשובה הייתה: באו!

מקובל אצלנו, אנשים זקנים, שכשנפגשים מדברים על הרבה דברים, אבל הכל הוא של אחד מדבר רק על מחלת אחת ורק על ננד אחד. שוש לא הרבתה לדבר על מחלתה, לעומת זאת תמיד התעניינה במצב הבריאות שלי ושל חברים אחרים. ומכיוון שלוש יש 15 נכדים, אי אפשר לצפות מהם שתדבר על ננד אחד בלבד. יש לה כל כך הרבה לספר ולהתגאות, בהישגים שלהם בצבא ובעובודה, והיא תמיד מעודכנת וمعدכנת עד לפרט האחרון.

בכל פעם שהייתי מגיעה, שוש הייתה שואלת אותי מה נשמע בעולם, בדרך כלל היא התכוונה לעולם של כפר הנשי. אבל האמת היא שוש הייתה מעודכנת הרבה יותר ממוני بما שקרה בכפר הנשי. היא הייתה מתקשרת לחברים, בעיקר לכלה שהיו חולים, והייתה מתעניינת במצבם ומייעצת להם, היא הייתה מוקד של בყורים של חברים, ובעיקר חברות, וכך אני למדתי מהם מה חדש בעולם.

• **עוד תמונה אחת**

זאת התמונה שלעולם כבר לא תהיה. פעמים רבות סימתי את בყורי אצל באמירה: כשתרגישי יותר טוב, נצא לראש פינה לעשות קניות ולשנות קפה. נוחי בשולם ליד רימונד שלו, שכונתי וחברותי, אני מותגעעת.

תמר וולפין

