

אמא

2021.10.7 טלפון .. אנחנו יתומים...

רגע של שקט .. ואז חשבתי – כל הכבוד לה...

לאמא שלי .. מחלוצות הקיבוץ שהגיעה למועד הגבורה של החברה המבוגרת ביותר – עד אטמול

כל הכבוד לך – שהצלחת לחצות את הסף אחרי שהחזקת בחים כל כך חזק לכל כך הרבה זמן...



אמא שלנו – אישה אמיצה משושלת פינוקן נולדת להורים אופטימיים וחכמים.. אופטימיים – כי האמינו שהכל יסתדר.. ואז חכמים – כי כאשר הכל לא הסתדר הם ממש הכריחו אותו ואת אחותך לעלות על אחד משלוחיו הקינדרטנספורט, האחרונים שעוד יצאו מגרmania.

את – לא דיברת על העבר בכלל..

במקום דיבורים בחרת את אבא שלנו יצחק עדר והקמת משפחה – יצרתך הגדולה

ביתכם הקטן היה במרכז החיים שלכם ואת לעוגן המשפחתי.. הטבעת בינו ערכים יקרים מפץ – כמו לכידות משפחתיות וראיות טוב.. ושהאפשר להינות מהדברים הקטנים של החיים.. גם – שਮותר לחשוב על עצמן ולא לוותר על מה שאפשר... ועוד כמה סודות מעווילים כגון אלו

עם הזמן גם הרגשתי יותר יותר אמא – יותר קרוב...

מה שעולה بي חזק זה הרגע הזה המאוד מסויים של הביקורים אצלך – של מאור הפנים עם הזיהוי.. ואז – איתמר...! לך – בקול רם ונישא

והשמחה הזה שלך מבני.. ושלך ממרק – שהנה את עדיין מכירה אותה..

כל כך הרבה אימהות ברגע כל כך קצר...

כמו נשימה גדולה.. בתוך הריצה של החיים...

בביקור האחרון ישבנו יחד בסוכה של בית יונתן.. שהיה לביטר התומך ביל' סוף בעשור האחרון

מייל ואני שרנו לך שירי סוכות ואת פשוט הייתה איתנו.. זמן של חסד אחרון



אימא"ה...

אבא היה קורא לך 'אליזבט' .. עברו באמת ה'ית' 'המלכה אליזבט'..

עכשו מוקמר שומר פה

לידו – קרוב קרוב.. הוא מחהך לך
בסבלנות – וכאשר תגעי (אוטוטו) ירים
לרגע את עיניו מהעיטונן .. ושוב תהיו
יחדי

אהוב אותך מאד .. ודרך צלחה לך

בן הצעיר איתמר



אמא בטי ואבא יצחק עם יהודה

