אדי נמנוף: 1929 – 2020

נולד בטורקיה, גדל באוסטרליה, עלה לישראל והיה שליח עלייה אגדי בדרום אפריקה.

כשאני חושב עליך אדי, אני חושב על אדי ויעל,

זה מיד זורק אותי לשנים 1963 – 1964 כשאתה, יעל, אמיר, דורית ואורנה הג'ינג'ית הקטנה, הגעתם לדורבן ומיד הפכתם למשמעותיים ביותר בחיי כולנו.

השפעתך עלינו, "נוער הבונים" הייתה עצומה. עלייתם המסיבית של רבים מבוגרי הבונים מדורבן הייתה בזכותך, בגלל כושר השיכנוע שלך, יכולת מנהיגותך, הדוגמה האישית והחום שהקרנת... שהקרינה כל המשפחה.

דמותך בתנועת הבונים ובכלל בקהילה היהודית בדורבן הייתה עבורנו, דמותה של ישראל. משפחת נמנוף הייתה המשפחה הישראלית האולטימטיבית ואתה היית שליחה.

כולנו קיבלנו חינוך ציוני בבית ובתנועה אבל אין לי ספק שמי שעלה לקיבוץ מדורבן בשנות השישים, עלה בגללך, אדי נמנוף. לא ידענו אז מה ילד יום בישראל אבל זו לא אשמתך. אין לנו טענות.

נוכחותך הייתה מורגשת מאד גם בקהילה. זכורים לי ביקורים רבים בביתנו *באסנווד רואד,* שבאת להתייעץ עם אבי שהעניק לך ליוו צמוד, בכל הקשור לניווט בטוח ונכון, בין הוועדות השונות והמנהיגים השונים בקהילה.

למזלך, אבי היה בקיא מאד בללכת בין הטיפות ונשא בתפקידי מפתח, גם בקהילה וגם בגופים הציוניים. חשוב לציין שהיית תלמיד מצטיין ואשף באילתורים.

יחד איתך שיחקנו כדור-רגל נגד קבוצת "נערי החוף", וכדור-עף בינינו לבין עצמינו.

הכוונת אותנו לעליה לקיבוץ ויצקת בנו תוכן ממשי. מעבר לכך למדנו ממך דברים חשובים אחרים, כמו לבחוש בכוס התה ומיד להניח את הכפית הלוהטת על רגלו של זה שיושב לידר.

אחותי, נעמי, שהגיעה לכפר הנשיא בעקבות אדי ויעל, ניהלה את משרדי התנועה בדורבן. יום אחד, היא שלחה אותך יחד איתי להביא עוגות מן הקונדיטוריה שליד המשרד, אתה זוכר?. ירדנו שנינו וניגשנו לדלפק ואז שאלת את המוכרת הצעירה וההמומה ...

" How much for these cupcakes with a hole in them? "

כשאתה דוחף אצבע לתוך שורה של עוגות שעמדו על הדלפק.

ביקרנו אותך אדי לפני כשנה, אסטל, שפי, ג'קי ואני ובילינו זמן יקר במחיצתך. כתבת לג'קי ולי בקשה לשיר לך מרפרטואר השירים האפריקאים, שנהגנו לשיר בתנועה, ושרנו לך. והזלנו דמעה, כשנזכרנו כולנו בימים אחרים. עזבנו אותך ונסענו הביתה ולא נפגשנו יותר. המשכנו בחיינו ושמרנו פינה בזיכרוננו לך, אדי יקר שאהבנו ואוהבים, לך וליעל.

> חיבוק גדול לאמיר, דורית, לאורנה הג'ינג'ית הקטנה, ולנכדים. באהבה, מייק (אח של נעמי פורסטר)