

סבא

כשלימדת אותי ברידג', לימדת אותי שלא מנצחים כל משחק, וכי והניצחון לא תמיד הדבר שקיים מי מנצח במשחק אלא מי מצליח לצאת מההפסד בצורה הכי טובה.

מסתבר של להיות טקטיין מעולה לא נגמר רק בbridg' כי גם במשחק של החיים ידעת לצאת בתנאים הכי טובים, תוך כדי שינוי, במיטה שלך, בלי יותר מדי דרמות.

מדහים היה לקבל כל כך הרבה הودעות מאנשים שהכירו אותך ולחיך היו היה השעה כל כך גדולה על חייהם. אנשים מבוגרים בגיל של אבא, כמו אמר גולן שאמר לי שהיית אחת הדמויות המרכזיות בילדותו ועד היום מדבר עלייך בחיבה רבה כל פעם שאנו חננו נפגשים ועדי בני שכבתי שזכירים אותך כמדריך בbridg' האגדי והאיש הפעיל בקיבוץ של פעם.

אני זוכר אותך תמיד כסבא שידע להציג אותך כל פעם מחדש, כסבא עם הבדיקות החזרות (הכפית בכוס התה) והסבא שלימד אותך איך לחשוב בצורה אחרת.

היית אדם על כך נערץ על ידי רבים שלחו עלי קיבוץ כפר הנשיא בעלי אדי נמיינוב זה כמעט בלתי אפשרי. אני חשב שאתה וסבתא הייתם הדור הכי חזק שיש, דור של נפיילים, דור של עשייה וחוזן, דור של הפלת שרוולים ויאלה לעובדה.

אני כל כך שמח ומוקיר תודה על הזכות שניתנה לי להתחרן וגם לו בקצת מהדור הזה. חלק גדול בקיבוץ מת אטמול יחד איתך, ולא יחזור לעולם.

תמיד הייתה ידוע כאיש קשה, אחד שלא מותר, לא לעצמו ולא לחניכים שלו. אני בטוח שהשנים האחרונות לא היו קלות בשביבך, ובטע ולא בשביבינו וכן יש כאן סוג של הקלה מסויימת, אני חשב בלבבי שהיא לך חשוב להישאר באיזור עד שהרגשת שמייצית את הכל ורק כשהחלטת זהה הזמן אז באמת נתת לעצמך ליותר בפעם הראשונה והאחרונה.

תמיד זוכר אותך כהאדם החזק והמשפיע שהיה, ומוקיר ייחד עם כל בני קיבוץ כפר הנשיא על כל הנתינה שלך.

אהוביים אותך סבא. עכשו לך ותן לכמה מלאכים בראש בbridg'.

שלין

