

## לורנה דבולדט ז"ל

מי שנטקל אי פעם בעקבשות של דיב דבולדט, או בעקבשות של בנו זהר, מבין היטב את פירוש המילה.

פעם כשהייתי מטפלת של זהר הוא סרב להשתתף במחנונן מסיבה כלשהי ועמד על קר בתוקף. אולי הילד היחיד בהיסטוריה של כפר הנשיא. וכי שהכיר את לורנה הבין שתכונה זו עוברת בדורשה מאם לבן ולנכד. ושהה מקרה אבוד מראש להתווכח ולשכנע, כי פעם שלורנה החליטה, היא עמדה על דעתה עד הסוף מול כולם.

עבדתי פעם עם לורנה כשבועיים ביום מטעם חוק סייעוד, והבנתי שבמקרה זה תמיד אני זו שצrica לוותר, אם אני רוצה את העבודה. לא יכולתי לסבול את תחנת הטלוויזיה news fox שלורנה הייתה צמודה אליה והבנתי שעלי לסתום את פי.

ובכל זאת אהבתה את לורנה. כיבדנו אותה את השניה והערכתנו אותה מאד. בהמשך יצא לי פגוש אותה כשהייתה דירתה לאורך שנים רבות בבית יונתן. פעם עזרתי לה למין את התמונות והצלומים בביתה וביחד בנינו אלבום שהיווה את קורות חייה. היא הייתה מרווחה ואני נהנית מהחכמתה. לזרע לא שמרת לי עותק ולא דאגתי לשנן, אז מה שאומר פה מבוסס על קרעי זיכרון בלבד.

לורנה נולדה בעיר ניו יורק למשפחה יהודית. משום מה היא תמיד חשה שהיא הכבשה השחורה במשפחה, הבת הפחות מουרכת, ואולי בגלל זה פיתחה אופי חזק ולא מתאפשר. בגיל 16 הייתה הולכת עם חברות ויוצאת לערבי ריקודים סלוניים. לזכרונה היא הייתה רקדנית נפלאה ומחזרת על יד רקדים במהלך הערב. דודה שלה, אחות אמה הייתה רקדנית ידועה בריקודים סלוניים ואף זכתה בפרסים ולורנה רצתה להידמות לה.

בהתוותה כבת 19 פגשה באחד העربים בחור נחמד, חיל שגוייס לצבא ארה"ב בזמן מלחמת העולם השנייה ועמד לצאת להילחם באירופה. לורנה בילתה עמו כמה ימים בניו יורק והוא יצא למלחמה. הם שניים שמרו אמונים אחד לשניה, וכשהוא חזר הם התהתקנו. בעלה של לורנה לא היה יהודי והגיע מחוויה במרכזה ארה"ב, ליד עיריה קטנה באזורי מיסורי (ואני מקווה שהמשפחה של לורנה תסלח לי אם טועית בתאריכים, או באירועים או במיקום הגיאוגרפי). לורנה למן האהבה עזבה את "התפוח הגדל" ועברה להיות אשתו שלחוואי שגר ליד אחיו התאום.

במקום להיות רקדנית וכתבתנית היא הפכה לחולבת פרות, מגדלת גינט ירק ומפתחת משק בית בכפר. בחוות נולד בנים הבכור דיב, אחריו אחיו ולטר ולבסוף הבית הקטנה איזוט.

עם הזמן כשהילדים גדלו, לורנה מצאה עבודה בעיירה הסמוכה לבית דפוס גדול שהדפיס עלונים לחברות שונות, ספרי לימוד, לוחות שנה ועוד. לורנה הגיעה בפועל זה להיות אחראית ראשית לדואר שיוצא מהמפעל. דאגה שהכל אrox כשרה, שהכתבות נכונות, שהמחקרים נכונים וכמוות הבולים מתאימה. לורנה מוד אהבה את עבודתה ותמיד סיפרה בהתרגשות על האחריות הגדולה שננתנו לה ועל כך שסמכו עליה. כל כמה חודשים אותו בית דפוס הוציא עליון לכל עובדיו ועובדיו לשעבר שהיא מגיע בדיקנות לפינה הנידחת בגליל ולתא הדואר של לורנה.

כשדייב עלה לישראל וקבע את מגוריו בכפר הנשי, התחtan עם שרה והקيم את משפחתו בקיבוץ, לורנה ובולה באו לבקר. באחד הביקורים נפטר בעלה ונגמר פה בבית הקברות בקיבוץ. לורנה החליטה לעזוב את ארחה"ב כשהייתה בשנות השישים לחייה ולהצטרכ למשפחתה בכפר הנשי.

פעם שאלתי אותה אם חסר לה בעל כי היא בלבד כל כך הרבה שנים, והיא ענתה לי. "הייתה לי את האהבה הכى טוביה בעולם זהה מספק אותה, אני לא מצא עוד אהבה צזו".

בקיבוץ ליווטה לורנה באהבה את כל הנכדים, וברוך השם ישנים שישה כאלה, ואת אהבותיהם ונישואיהם ולידת ניניה. היא מוד שמחה לכל ביקור וניסתה לזכור את השמות של כל הנינים. נדמה שיחד עם ניניה בארצות הברית הגיעו מניינם של כל הנינים למעלה 30.

בביתה של לורנה עמדו על המדים קישוטים וחפצים שונים: מניפה מסין, פסל מאפריקה, בובה משווידיה, נעל מהולנד, בומרגג מאוסטרליה ועוד. אלה היו מתנות שנכדיה הביאו לה ממפעלייהם בעולם והוא לא יתרה על אף פריט שהזכיר לה את יקיריה ואת הרפתקאות שעשו.

לורנה האמריקאית, בת גלים של הוותיקים, לא ממש התחברה לאנגלים. חוץ מזה שם היא אנגלים, הם גדלו יחד בתנועת הנוער הבונים באנגליה ולה לא היה חלק בזה. אך היא מוד התחברה לאנגליה אחת – הילדה ברק – אמא של נתן, והן היו נפגשות ומדברות וננהנות אחת מהחברה של השניה. אני בטוחה שמאך תחשרי להילדה.

בבית יונתן לורנה התעכבה בהתחלה לא להשתתף ברוח הפעליות. במקום זאת היא קראה ספרים, אפשר לומר בלעה ספרים. היא הייתה קוראת במיטה

ובמרחב הציבורי וליד שולחן האוכל ותמיד דאגה שייהיו לידה כמה אופציות לקרויה. תודה לרותי עמית שהגיעה בקביעות למלא את המלאי.

לורנה ידעה לעמוד על שלה והרימה את קולה בזעם וכעס אם הייתה צריכה משהו אף אחד לא ראה אותה. בשלב מסוים היא החלטה שבת הוא באמת יום המנוחה - היום המועד לשינה, ולא עזרו כל השכנועים והוא ישנה כל היום מבלי לאכול ומבליל ללקחת תרופות. גם בבית יונתן למדדו מי זו לורנה ומתי לא מתעסקים אותה.

תמיד היה לורנה כסא בחדר האוכל, במרחב הציבורי הפונה לכינסה ושיש לה מבט על כל האולם. היא לא דיברה הרבה אך לעיתים הפתיעה באבחנה המדעית שלה ובמברטה הבוחן. היא הייתה מספרת לי על מטפלת שעבדת קשה מדי, וגם מעירה לי על מטפלת שלא עשתה כלום כל היום. כשהייתי עוברת לידי היא הייתה אומרת: "תשבי קצת, את מתרוצצת יותר מדי". עניתה לה שזה בסדר ואני לא עייפה. "אני רואה הכל" היא אמרה לי, "גם אם אני מחליטה לא להגיד". כשעזבתי את בית יונתן לורנה כבר לא יכולת לראות טוב ואיבדה את העיסוק החביב עליה ביותר – הקרייה.

זמן הקורונה לא הטיב עם לורנה ועם מבוגרים רבים אחרים בבית הסיעודי ומ核查ה לו. הקושי להיפגש עם בני משפחה מתי שרצו, הבודד החברתי, השיחה מול צוות עם מסיכה זו לא חגיגה.

אני מקווה שלא סבלת יותר מדי ושבכשיו את עולם שככלו טוב.  
הshareת מאחוריך משפחה גדולה מאד לתפארת מדינת ישראל.

צילה בן רשם

