

נפרדים מרימונד

רימונד, רימונדה לוי, נולדה בספי, מרוקו, ביולי 1931, להוריה הנינה וניסים. עלתה ארץ והגיעה לקיבוץ בינוי 1957, עם אחותה הצעירה סוזן.AMI, בתיה, אימצה מיד את האחיות; אך בעוד סוזן באה אליה הרבה, ואנו בקשר חם עד היום, רימונד מצאה לה מארח בכוחות עצמה - את רAOבּן, הייקה מוניה. סוזן סיירה לי היום כמה אהבה בתיה הרעיפה עליה. "היא אוהבת אותי יותר מאשר את הבנות שלה..."

רימונד ורAOבּן - מי משניהם היה יותר יקה, קשה לשפוט. מסודרים למופת, קפדיים, דיקנים.

הם נישאו בספטמבר 1958, הוויטיקים העלו לכבודם הצגה מפוארת של "גבירתי הנאהה", ומיכאל כהן כתב את המילים. לימים, כשיעקב ומיכל התחתנו, העלו לכבודם את הצגה קופליה.

רימונד התקבלה לחברות בינואר 1959.

עם השנים נוספו למשפחה מיכל, רוני וענת ובהמשך הפכו לשבט עם הנכדים. בשנים הראשונות רימונד שובצתה, قريب החברות, לעבודה בבית ילדים, ולא סתם בבית ילדים – היה עליה להשולט על עשרים ומשהו שובי CITATION עשור. היא ממש לא רצתה בכך, אך זה היה צו הסדרן, וכמנาง התקופה – לא הייתה לה ברירה. לימים סיירה לי שرك בעזרת כסית משקה השכם בבוקר, הייתה מסוגלת לפגוש קבוצה רעננית ומבולגנת כמו CITATION עשור. היא ניסתה ביד רמה להפוך אותן לבני אדם מסודרים, נקיים, אדיבים ושקטים, משימה בלתי אפשרית בעיליל.

אך רימונד עמדה באתגר, ולראיה – עד היום מסתובבים בארץ עשרים ילדים – לשעבר, שעוטפים רצפה, מנקיים ומכבסים בדיק לפי ההוראות של רימונד... האם הם לא משאירים אף פטור אוכל בצלחת? לא בטוח...

אנו זוכרים אותה מדברת צרפתית עם מינה, בשיחות ארוכות מעל ראשינו, כשהabitoo "מן דיה" חזר שוב ושוב.

לימים נגלה רימונד ממערכת החינוך, ועבירה לעבוד בהנהלת החשבונות, עם סלמה. לאחר מכן עברה להנהלת החשבונות של מפעל הבונים, ושם תכונות הסדר והקפדות שלה באו לידי ביטוי במיטבן. עבודה זו התאימה לה מאוד.

מי שהיה הגזבר של הקיבוץ ושל המפעל, כנהוג אז, זוכר כמה מוצלחת הייתה בעבודתה. יומיים אחרי סוף כל חודש, כבר הגישה לו דוח חדש מדיוק ומסודר למופת, ולצדיו הייתה מציעה גם כספית משקה...

רימונד, אישה צנומה ומטופחת, ותמיד לבושה בטוב טעם. אהבה את השימוש ואת הבריכה.

ב-1982 עברה משפחת גוטר, וכל משפחת כפר הנשיא, תקופה קשה, כשרוני נפצע בלבנון, ועבר שיקום ממושך. רימונד כמובן עד מה לצד, יחד עם ראוון והמשפחה.

לאחר שנים רבות במפעל, עם התדרדרות בריאותה, עבדה רימונד תקופה במרכולית, וגם שם הייתה מתוקתקת ומוסדרת כמנתה.

בשנים האחרונות חיה בבית יונתן, כשראוון מבקר אותה בקביעות ובמסירות, ואפשר ממש לכונן את השעון לפי שעת הגעתו.

אטמול נפרדנו מרימונד לתמיד, כשהיא מוקפת באהבה.

נוחי בשלום רימונד היקרה. גן העדן וודאי יהיה נקי ומוסדר יותר בעת.

רחל גינט

