



## שאולי איסטון

דברים ליד קברו

שאולי נולד בשנת 1963 בלונדון, בן שישי לאלן ואיליין. בגיל שנתיים עברה המשפחה להתגורר בכפר, לא רחוק מלונדון, שם גדל שאולי והלך לבית הספר היסודי הכפרי, שבו היו כתות קטנות ואינטימיות. כשהיה בן שמונה עלה ארצה עם משפחתו. בית הספר בירושלים היה שונה לגמרי מבית הספר הכפרי שהוא היה מורגל אליו, ושאולי היה מבוהל מהרעש וההמולה שבכיתה.

כעבור ארבע שנים החליטה המשפחה להצטרף לכפר הנשיא. שאולי התחנך כאן בבית הספר "עמק החולה" ובחברת הנעורים שלנו. את בר המצווה שלו חגג פה, ואביו למד אותו ועוד ילדים את הפרשה שלהם.

על ימי הנעורים ועל הימים שאחרי הצבא תספר לנו ג'ויס מפיו של ידידו הקרוב כל השנים ההן מקס הירס.

אחרי שנות הנדודים עם מקס, נסע שאולי לבדו לאוסטרליה, ושם התחיל את הקריירה שלו כמכונאי רכב. הוא התקבל לעבודה במוסך של פורד, לאחר שעבר את הסינון הקפדני של החברה.

כששב לארץ התחיל לעבוד במוסך של קיבוץ מורן, שם זוכרים אותו עד היום. בשעות הפנאי נסע הרבה לחוות הרכיבה של גיסתו אן במעלה גמלא. בחווה הוא פגש במדריכת רכיבה צעירה ששמה עדינה. הפגישה הובילה לחתונה בכפר הנשיא באוגוסט 1992.

שאולי ועדינה חיו בכפר הנשיא במשך שנה, ואז החליטו לצאת לדרך אחרת. הם התגוררו במצפה כמון שמעל לכרמיאל. בביתם החדש נולדו שתי בנותיהם: דניאל וענבר. כשענבר נולדה, והייתה עדיין בבית היולדות עם אמה, התגלה אצל שאולי לראשונה הגידול במוח. תקופה קשה עד מאד הייתה זאת לכל המשפחה, אולם שאולי הצליח להירפא מהמחלה, אך נשאר בעל נכות שהגבילה מאד את הליכתו. למרות זאת הוא חזר לעבודה, ועבד במוסך של פולקסווגן בבדיקות רכב ממוחשבות.

הנכות הקשתה עליו מאד, והוא הוכר כנכה 100% ע"י הביטוח הלאומי, הוא נאלץ להפסיק לעבוד ולהישאר בבית, ושם עשה את עבודות הבית וטיפל בסוסים, כשעדינה יצאה לעבודה.

לפני שנתיים חלה הרעה במצבו. הוא אושפז פעמיים, עד להתמוטטות מוחלטת  
בספטמבר האחרון. לא הועיל המאבק, ועל אף התמיכה הרבה של המשפחה,  
הוא הוכרע על ידי המחלה ונפטר ביום ראשון בלילה.

יהא זכרו ברוך.

(דברים שרשמתי מפיו של אלן איסטון). תמר וולפין

